

**Dhr. Aad van der Meer vertelt:**

“Mijn vader en moeder, Willem van der Meer en Riet Vollering, woonden op de Rustenburgerweg. Ik ben geboren in 't Kruis in 1943, dus ik ken de oorlogsjaren alleen van overlevering. Mijn ouders zijn in 1939 getrouwd. De slagerij werd in die tijd gerund door mijn moeder, die direct na haar huwelijk in verwachting was, samen met haar jongere zus Annie, die kraamverpleegster was. De aanvoer van vlees was zeer beperkt. Er werd geslacht bij collega Appel (de schoonvader van slager Jansen en Ab Schilder) voor heel de Waard. Achteraf stelde dat heel weinig voor, maar zo ging dat in die tijd. Het vlees werd opgehaald met een fietskarretje.

Later kwamen er ook een knecht, Jan Sprenkeling, en een dienstmeisje, Afra Weel, bij helpen. Zij woonden natuurlijk in de kost. Afra sliep op de kamer bij de kinderen. Tijdens de oorlog werden Henny, Bert, Aad (ikzelf), en Corrie geboren. We sliepen allemaal op één kamer. Er werd veel clandestien geslacht en geïmproviseerd. Zo maakten we stroop van suikerbieten, rookten we vis, haalden we bomen om, en deden we meer van dat soort werk.

Wat ik me nog goed herinner, was de tijd van de bonnen. Direct na de oorlog was vlees nog op de bon en mochten wij ‘helpen’ met het uitzoeken van de bonnen. Wat voor ons gezin van groot belang was, was de hulp van mensen in de buurt, zoals buurman Jaap Does, veehandelaar; boer Willem Appel, een vrijgezel en niet gierig; bakker Siem Rood Sr.; Piet Sneekers, de smid; en Cor Schut, de kastelein. Ook de kruidenier, de boer, en anderen stonden echt klaar voor elkaar. Rijk was die periode niet, maar door ruilhandel had iedereen te eten. Zo ging dat in mijn beleving.

Na de oorlog waren er bevrijdingsfeesten. Dat was een bijzondere tijd die ik me met warmte herinner.”