

## **Verhaal van Ben de Jong**

**Vraag:** Weet je nog wanneer jullie precies begonnen zijn?

**Ben de Jong:** Ja, ongeveer wel. Ik denk dat het in maart was. Tussen de bonken grond, water en sneeuw hebben we toen zo'n beetje een ijsbaan aangelegd.

**Vraag:** Maar dat was niet voor de strenge winter van 1962/1963?

**Ben de Jong:** Nee, het water lag er al en toen begon het ineens te vriezen en te sneeuwen. Met schuivers hebben we die sneeuw weggehaald.

**Vraag:** Dus eerst lag er een pak sneeuw dat weg moest?

**Ben de Jong:** Ja, er lag water, sneeuw en bomijs. Zo begon het schaatsen.

**Vraag:** Van wie was het idee om daar een ijsbaan te maken?

**Ben de Jong:** Jan Groot was erbij en volgens mij was hij de grootste initiatiefnemer.

**Vraag:** Wie waren er nog meer bij betrokken?

**Ben de Jong:** Cor Breed, Jan Beers, en ikzelf. Verder... even nadenken... Nee, Jaap Zwemmer kwam pas later.

**Vraag:** Wat hebben jullie moeten doen om die ijsbaan te maken?

**Ben de Jong:** Van alles! We hebben gleuven gestoken om plastic in te leggen. In het begin hadden we nog geen dijk, die kwam er later.

**Vraag:** Hoe kwam die dijk er dan?

**Ben de Jong:** Dat weet ik niet meer precies. Het is allemaal zo lang geleden. Maar het begon met een klein dijkje rondom.

**Vraag:** Van wie was de grond waar de ijsbaan nu ligt?

**Ben de Jong:** Die was van de gemeente. Ik weet nog dat er plannen waren om er huizen te bouwen.

**Vraag:** Hoe kwamen jullie aan geld voor bijvoorbeeld dat plastic?

**Ben de Jong:** We gingen langs de deuren met donateurskaarten. Ik deed altijd de hele Jan Glijnisweg. Dat ging goed, als een trein zelfs.

**Vraag:** Hadden jullie een clubhuis?

**Ben de Jong:** Ja, bij Van der Kolk spraken we af. Het was eigenlijk ons clubhuis.

**Vraag:** Was er een officieel bestuur?

**Ben de Jong:** Nee, we hadden geen vast bestuur. We regelden alles samen, op onze manier. Later noemden we het wel de IJsvereniging 't Kruis.

**Vraag:** Hoe zorgden jullie voor verlichting?

**Ben de Jong:** We haalden afgedankte houten palen bij Noord-Scharwoude en zetten die in de grond.

**Vraag:** En muziek op de baan?

**Ben de Jong:** Dat deden we met mijn bandrecorder en versterker. Iemand hielp ons om alles aan te sluiten. Zo kregen we muziek op de baan.

**Vraag:** Hoe regelden jullie stroom?

**Ben de Jong:** In het begin haalden we stroom van de overkant van de weg. Later kwam er een stroomkast.

**Vraag:** Was er ook Koek en Zopie?

**Ben de Jong:** Ja, we verkochten koek, warme worst en snert, maar geen patat.

**Vraag:** Controleerden jullie op donateurskaarten?

**Ben de Jong:** Nee, niet echt. We stonden wel bij de entree om toegangsgeld te innen.

**Vraag:** Werden er ook wedstrijden georganiseerd?

**Ben de Jong:** Ja, vaak door de scholen. Wij regelden alles zelf en ik stond altijd op de kruising van de binnen- en buitenbaan om de wedstrijd te begeleiden.

**Vraag:** Zijn er nog bijzondere dingen gebeurd?

**Ben de Jong:** Ja, ik herinner me een keer dat een meisje in een bikini en lange broek aan het schaatsen was. Het was die dag 15 graden boven nul!

**Vraag:** Waarom is de ijsclub opgeheven?

**Ben de Jong:** Door de zachte winters was er minder animo. Ook donateurskaarten verkochten minder goed. Uiteindelijk hebben we besloten ermee te stoppen.

**Vraag:** Hoe kwam de ijsbaan bij de wijkvereniging terecht?

**Ben de Jong:** De wijkvereniging kwam er zelf mee, omdat het terrein al jaren niet meer gebruikt werd.

**Vraag:** Heb je nog oude foto's of krantenknipsels?

**Ben de Jong:** Nee, niets. Misschien weet Jan Groot meer.

**Vraag:** Hoe zetten jullie de baan onder water?

**Ben de Jong:** Eerst gebruikten we de beregeningspomp van Jan Blom. Later deden we dat met een trekker en een grote vijzelpomp. Jan Groot wist altijd precies wat hij moest doen met het water.

**Vraag:** En sterke drank op de baan?

**Ben de Jong:** Officieel niet, maar we hadden wel een fles sinaas met jonge jenever erin om op te warmen.