

Herinnering van de heer Jan Appelman

Jan woonde destijds bij zijn ouders, Gert Appelman en Johanna Beers, aan de Holweg G295, nu bekend als Korteweg 8. Zijn vader had in die tijd een vat van 250 liter petroleum ongeveer 200 meter het land in begraven, als voorzorg voor het geval er geen brandstof meer beschikbaar zou zijn.

Op het land stond een boetje van vier bij vier meter, dat werd gebruikt om hooi op te slaan. Jan merkte echter op dat het boetje steeds afgesloten bleef. Pas na de oorlog ontdekte hij de reden: binnen stonden vier stapelbedden. Zijn vader vertelde hem toen dat er tijdens de oorlog vier onderduikers in het boetje hadden gewoond.

In april of mei 1945, tegen het einde van de oorlog, dropten de Engelsen 's nachts rond twee uur twee bommen in de omgeving. Een van de bommen viel midden op de Korteweg en ontplofte vlak voor de Hensbroekerbrug. De explosie veroorzaakte een krater van anderhalve meter breed en een meter diep, waardoor verkeer niet meer mogelijk was.

De kracht van de explosie beschadigde de omgeving zwaar. Alle ramen aan de voorgevel van het huis van de familie Appelman waren kapot; glasscherven zaten zelfs in de kozijnen. Twee timmermannen uit Amsterdam, die geëvacueerd waren naar Hensbroek, repareerden de kozijnen, maar nieuw glas was niet verkrijgbaar. Daarom fietste Jan samen met zijn vader op de bakfiets helemaal naar Haarlem, waar familie van zijn moeder, die een schildersbedrijf had, ribbelglas kon leveren. Dit glas is nog steeds zichtbaar in enkele kleine bovenramen van het huis.

Ook de stalen schuit van zijn vader, die in een sloot lag, raakte beschadigd door bomscherven. De schuit moest worden gelast om weer bruikbaar te zijn. Verder raakte het huis op de hoek van de Korteweg en de Oostdijk zwaar beschadigd. Dit huis stond destijds leeg, maar werd in juni 1945 betrokken door de familie Vlaar, nadat het grondig was opgeknapt.

De familie Duin, die aan de overkant van de Hensbroekerbrug woonde in een grote boerderij, moest hun huis verlaten omdat het door de ontploffing onbewoonbaar was geworden. Zij verbleven twee maanden in de burgemeesterswoning in Hensbroek totdat hun boerderij was hersteld. Aan de andere kant van de brug woonde de familie Insing. Ook zij moesten tijdelijk verhuizen naar de burgemeesterswoning, omdat alle ramen eruit lagen en de muren waren verschoven door de explosie.

De tweede bom die door de Engelsen werd gedropt, ontplofte niet. Volgens Jan en andere buurtbewoners ligt deze nog steeds in het weiland naast het huis van de familie Insing, ongeveer 20 meter van hun woning. Remmert van de Stoop heeft met een ijzerdetector gezocht op de aangegeven plek, maar zonder resultaat. Inmiddels heeft Marcel Dekker de vondst gemeld bij de gemeente Koggenland, die onderzoekt of de bom verwijderd moet worden of veilig kan blijven liggen.