

Herinnering van de heren Piet en Niek van Stralen

Bij onze ouders, Dirk van Stralen en Annie Vlaar, op de boerderij aan de Jan Glijnisweg 31, vonden tijdens de Tweede Wereldoorlog twee overvallen plaats.

De eerste overval gebeurde tijdens de melktijd. Een van de overvallers schoot een raam kapot om binnen te komen. Annie, Nico en Piet werden buiten onder schot gehouden en moesten met hun handen omhoog blijven staan, terwijl andere overvallers het huis doorzochten naar geld. De overvallers gingen ervandoor met het geld dat ze vonden.

Bij de tweede overval, ongeveer een half jaar later, escaleerde de situatie verder. Een van de zoons van de boerderij ging hulp halen bij Duitse soldaten die gelegerd waren in een luchtafweerbunker op het land van Dirk van Stralen. De Duitsers omsingelden de boerderij, waarna een vuurgevecht ontstond. Daarbij werd een van de overvallers doodgeschoten door een Duitse soldaat. Na de overval ging vader Dirk naar de pastorie van pastoor Verhoofstad om de politie te bellen. Terwijl hij daar was, verscheen een van de overvallers – een Duitser – met de vraag of hij een fiets kon krijgen. Deze overvaller werd ter plekke vastgehouden en later overgedragen aan de politie.

Rond 1942 bezochten Duitse soldaten de boerderij om te kijken of ze het paard van Dirk konden vorderen. Uiteindelijk lieten ze het paard staan. In 1943 bouwden de Duitsers een luchtafweerbunker op het land van Dirk om Engelse vliegtuigen neer te halen die onderweg waren naar Duitsland. De vliegroute van de bommenwerpers liep namelijk boven Heerhugowaard.

Eén keer schoten de Duitsers vanuit de bunker met een mitrailleur op overkomende bommenwerpers, maar zonder succes. Tijdens dat incident moest Nico van Stralen in een greppel schuilen voor de kogels die vanuit een Engelse bommenwerper op de Duitse soldaten werden afgevuurd.

Na de oorlog werd de luchtafweerbunker gesloopt. Dirk gebruikte de stenen van de bunker om een kippenhok te bouwen.

De bunker werd destijds bemand door vier Duitse soldaten. Het waren geen hoge officieren, maar gewone soldaten die thuis ook een gezin hadden. Eén van hen sprak uitstekend Nederlands, omdat hij voor de oorlog in de Limburgse mijnen had gewerkt.

Op een luchtfoto uit september 1944, gemaakt door de Engelsen, is de luchtafweerbunker te zien op het land van Dirk van Stralen, samen met de bomen langs de Rustenburgerweg. Kort na het maken van de foto werden deze bomen gekapt en gebruikt als brandstof voor de strenge winter.